

Lieve lezers,

Normaal begin ik deze nieuwsbrief met een leuke anekdote. Vanavond begin ik met een serieus bericht. Afgelopen maandag is de vader van Bert Altena overleden. Hij woonde sinds een tijd in de Holdert in Emmen en had de laatste weken al veel ingeleverd qua gezondheid. Omringd door zijn familie is hij maandag rustig gestorven. Vanmorgen was het afscheid.

We leven natuurlijk met Bert mee en wensen hem sterkte, kracht en moed om met de mooie herinneringen aan zijn vader en dankbaarheid voor zijn leven, weer verder te kunnen.

Begrijpelijkerwijs heeft Bert al zijn werkzaamheden deze week neergelegd. Daarom neem ik zondagochtend de dienst van hem over en mag ik voorganger zijn. Dat doe ik samen met Margriet Bussemaker, die het orgel bespeelt. Het is **1^e advent**, een periode van bezinning waarin we toeleven naar kerst. Het wordt elke week een beetje lichter en onze hoop op de komst van de Messias groeit met de week. We zingen dan ook een paar mooie adventsliederen.

Vind je zingen leuk en heb je altijd al eens in een fijne groep willen meezingen?

De cantorij zoekt gastzangers, voor de dienst op kerstavond. Vooral wat extra versterking bij de mannen zou heel fijn zijn. Maandagavond om 19.45 uur repeteert de cantorij in het Ontmoetingshuis. Je bent welkom om mee te doen!

Wie bij schemerlicht of donker over de Brink loopt zal het meteen zien: de kerk is in het oranje licht gezet. We doen als kerk mee met **Orange the World**, evenals het gemeentehuis van Vries. Deze campagne vraagt aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Eén op de drie vrouwen maakt geweld mee in haar leven. Velen durven de stap tot melden bij officiële instanties niet te maken. Door je uit te spreken tegen geweld tegen vrouwen en meisjes kun je het thema bespreekbaar maken. De burgerlijke en kerkelijke gemeente van Tynaarlo steunen de campagne van harte.

Via [deze link](#) is meer informatie te lezen.

Verder ontvingen we een bericht van Jan Eggink, voorzitter bestuur **INLIA**:

Beste Kerk,

Door Merel van Tilborg en Estelle Stambolie is een Bijbelse Adventskalender voor u gemaakt, om daarmee op een mooie manier met elkaar naar Kerst toe te leven. Namens het bestuur van INLIA bieden wij u deze kalender graag aan.

Voor elke dag van december tot Kerst bevat deze kalender een Bijbelvers. De kalender is bijgevoegd in de vorm van een PDF-bestand en kan dubbelzijdig geprint, dan geknipt en dan in een envelop worden gestopt. Ontzettend leuk om met de kindernevendienst of met vrijwilligers te knutselen, voor zowel mensen in als buiten de kerk.

Verder kan de Adventskalender ook eenvoudig per post als bemoediging aan mensen worden toegestuurd.

We wensen u een warme en liefdevolle aanloop naar Kerst!

In de bijlage bij deze mail vindt u een Nederlands- en Engelstalige versie van de kalender. Veel plezier met maken en weggeven!

Vrede en alle goeds en een hoopvolle adventsperiode gewenst, Esther de Vegt